



- Ένα μικρό χρονικό της σύλληψης

Στις 18 Αυγούστου του 2012, συλλαμβάνεται στην Αθήνα, έπειτα από επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής ο αναρχικός-κόμμουνιστής Τάσος Θεοφίλου. Αφού οδηγείται στη ΓΑΔΑ, οι μπάτσοι επιχειρούν να του πάρουν DNA με τη βία, με το πρόσχημα της σύλληψης για "αντίσταση κατά της αρχής". Τις επόμενες μέρες όμως μαθαίνουμε πως οι κατηγορίες που του προσάπτουν είναι "αποπείρα ανθρωποκτονίας, ανθρωποκτονία κατά συρροή και κλοπή", για την ληστεία με τον θανάσιμο τραυματισμό ενός ταξιτζή, που είχε πραγματοποιηθεί στη Πάρο. Παράλληλα, ο σύντροφος φορτώνεται με κατηγορίες για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση λόγω της πολιτικής του ταυτότητας και των συντροφικών του σχέσεων. Με μοναδικό στοιχείο γενετικό υλικό που βρέθηκε σε καπέλο στο χώρο της ληστείας ξεκίνησε η δίκη του τον Νοέμβριο του 2013 και τελείωσε τους επόμενους μήνες, με την απόφαση να τον βαραινεί με 25 χρόνια κάθειρξης.

- Το κατηγορητήριο των ΜΜΕ

Τις πρώτες ώρες της σύλληψής του, μπάτσοι και ΜΜΕ αρχίζουν και πάλι να σπέρνουν τον φόβο. Έτσι, δεν θα διστάσουν να τον κρίνουν "τηλεοπτικά ένοχο". Προβάλλουν φωτογραφίες του, δημιουργούν το προφίλ που τους ταιριάζει για το πρόσωπό του και προσπαθούν να αποκαλύψουν ποιος είναι από βίντεο κλειστού κυκλώματος από την ώρα της ληστείας.

Μετά από την προφυλάκιση και την καταδικαστική απόφαση του Τάσου, οι δημοσιογράφοι και οι μπάτσοι συνεχίζουν να ασχολούνται μαζί του, αυτή τη φορά για να στοχοποιήσουν και να ποινικοποιήσουν την σχέση του με την αδερφή του, Μαρία Θεοφίλου (σύντροφος του μέχρι πρότινος καταζητούμενου Πετρακάκου και μητέρας 2 παιδιών). Επαναλαμβάνοντας ξανά τις τρομο-υστερίες τους που και πάλι δε βασίζονται σε κάποιο στοιχείο, στέκονται συνυπεύθυνοι για την τετράμηνη προφυλάκιση της, η οποίας έληξε περίπου πριν ένα χρόνο.

Ξέρουμε πως τα κράτη προετοιμάζουν μιγνιακά το έδαφος για την ανάγκη πάταξης της τρομοκρατίας, δικαιολογώντας έτσι την όξυνση των νομοθετικών και εκτελεστικών τους δυνατοτήτων, όχι όμως μόνο απέναντι στους "τρομοκράτες" αλλά στο σύνολο της κοινωνικής ζωής που βρίσκεται κάτω από τον απόλυτο κρατικό έλεγχο.

- Από τη βίαση λήψη αποτυπωμάτων και DNA ως την ολοκληρωτική ψηφιοποίηση της ζωής μας.

Η γενετική επιστήμη αποτέλεσε το βασικό κλειδί για την εξάπλωση του ελέγχου επάνω σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Δίνοντας λοιπόν τα "φώτα" της στις αστυνομικές υπηρεσίες, έχει συνεισφέρει στη δημιουργία μιας μεγάλης βάσης δεδομένων και στην καταγραφή όλων των "υποπτών" προφίλ. Έχοντας το "αλάνθαστο", με την ταμπέλα της αυθεντίας, η γενετική έχει οδηγήσει στη φυλακή δεκάδες αγωνιστές με μόνο στοιχείο κάποιο μείγμα από γενετικό υλικό.

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται επίσης στη φυλακή κατηγορούμενοι με τον τρομονόμο λόγω "ανακάλυψης" γενετικού υλικού οι αναρχικοί Γ. Ναζακής, Γρ Σαραφούδης, Φ. Χαρίσης και Α. Ντάλιος, ενώ σε πολλούς ακόμα εξαιτίας του DNA έχουν "Φορτωθεί" περισσότερες υποθέσεις.

Ο έλεγχος αποκτά ολοκληρωτικά χαρακτηριστικά και εισβάλλει σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Έτσι παράλληλα με τις κάμερες που καταγράφουν το δρομολόγιο μας μέσα στην πόλη και την ηλεκτρονική επιτήρηση που καταγράφει τις κοινωνικές μας επαφές και τις συνομιλίες μας έχουμε περάσει στον ψηφιακό έλεγχο της κάθε πτυχής της προσωπικής και κοινωνικής μας ζωής. Πλέον τα ψώνια μας θα γίνονται μόνο με πιστωτική, στο γήπεδο θα μπαίνουμε με την κάρτα οπαδών, θα καταγράφονται ψηφιακά όλες μας οι συνήθειες μέσω του facebook, θα εισαχθούν βιομετρικά χαρακτηριστικά στις ταυτότητές και τα διαβατήρια, ακόμη και οι αρρώστιες μας θα επιτηρούνται και θα καταγράφονται πλάι-πλάι με το φορολογικό προφίλ μας. Και όλα αυτά μέσα σε μια περίοδο όπου οξύνεται η επίθεση του κράτους και του κεφαλαίου στους καταπιεσμένους μέσω της υποτίμησης των όρων ζωής μας.

- Σχετικά με τις εισβολές στα σπίτια αγωνιστών και συγγενών τους

Με κάθε ευκαιρία βλέπουμε τους κουκουλωμένους άντρες της αντιτρομοκρατικής, με τα όπλα στα χέρια, να κλείνουν δρόμους και να κάνουν εφόδους σε σπίτια συγγενών και φίλων. Εφόσον δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να συνεχίσουν τον δρόμο των δοσίλων προγόνων τους που για παραδειγματισμό επιδείκνυαν στις πλατείες των χωριών τα κρεμασμένα κεφάλια των ανταρτών, πλέον τρομοκρατούν μόνο με την παρουσία τους. Με τον τρόπο αυτό νομίζουν πως θα κάμψουν το ηθικό των αγωνιστών ή των οικογενειών τους. Ξεχνάν όμως πως στον αγώνα για ελευθερία δεν μένει κανείς μόνος του και πως όλοι και όλες μαζί θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, στεκόμενοι πλάι στον Τάσο Θεοφίλου και σε όλους τους φυλακισμένους αγωνιστές.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗ ΤΑΣΟ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

που στις 21 Νοεμβρίου θα δικαστεί σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο Αθηνών.

ΑΓΩΝΑΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

